



Vrienden
Asserbos

Fotowedstrijd

Nieuwsbrief

Op woensdag 11 februari zijn in het Duurzaamheidscentrum Assen de winnaars bekend gemaakt van de, door de Vrienden van het Asserbos, georganiseerde fotowedstrijd MIJN ASSERBOS.

De vrienden van het Asserbos hebben leden en niet leden gevraagd waarom het Asserbos hun raakt en dit te illustreren met een foto. Het bestuur is trots op de resultaten en dankbaar voor de inzendingen.

Voorzitter Jennifer Nicolaas, algemeen bestuurslid Bernd Otter en fotograaf Marcel Jurian de Jong hebben de foto's beoordeeld en hieruit de drie winnaars gekozen.

De winnaar van de 1e prijs is geworden Berna Dekkers.



1^e prijs

Berna Dekkers

Ode aan mijn Asserbos

Mijn eeuwen oude Asserbos, wat ben jij mooi en betoverend in de verschillende jaargetijden, maar ik vind jou op z'n allermooist in de herfst, dan word jij voor mij een sprookjesbos met je mist en betoverende lichtinval.

Bij jou kom ik tot rust.

Bij jou kan ik gaan dromen.

Bij jou kan ik loslaten en genieten van je geuren en kleuren.

Jij brengt mij in een mooie wereld.

De tweede prijs is gewonnen door Corry Koppejan.



2^e prijs

Corry Koppejan

Regelmatig ,als ik op de fiets naar mijn werk in Assen ga, kom ik langs deze kruising midden in het bos.

Ik geloof dat je er zeven kanten op kunt. Vaak zie ik er mensen, die wandelend met de hond, of zoals ik op de fiets, elkaar "kruisen".

Het is een plek van ONTMOETEN en er samen genieten van de geluiden en kleuren van het bos. Wat ik fantastisch vind aan dit beeld is dat ook deze drie scholieren elkaar ontmoeten en heerlijk zitten te genieten.

De derde prijs is gewonnen door Christien van Hasseld.



3^e prijs

Christien van Hasseld

In elk seizoen, in ieder uur heerst hier een zachte tijdloze natuur.

Mijn hart blijft aan het Asserbos verwant.

Tenslotte zijn er nog twee eervolle inzendingen van Vera Dijkstra en...



Eervolle vermelding

Vera Dijkstra

"In het voorjaar zweven piepkleine rupsjes aan bijna onzichtbare draden tussen de bomen van het Asserbos. Wie goed luistert, hoort het zachte tikken van hun vallende poepjes op het bladerdek – een geheim ritme van het bos dat alleen de opletende wandelaar ontdekt. Dit kleine wezentje, hangend aan zijn zilveren draad, laat zien hoe wonderlijk en speels de natuur kan zijn."

...en Claudia de Boer.

Eervolle vermelding



Claudia de Boer

Mijn Asserbos is een plek waar mijn blik voornamelijk omhoog en rond gaat. Ik kom er voor de vogels: het tikken van een specht, een boomklever, die een nest passend voor het eigen nest maakt, het terugkeren van de kraakeenden in de vijver en de werkzaamheden voor de IVN nestkastenwerkgroep. Die verwondering neem ik mee als ik vrienden en familie door het bos leid. Ik vertel over de geschiedenis en het ontstaan: wat hier is en was. Het Asserbos leeft voor mij in natuur, vogels, heden en verleden.

Wij willen de winnaars van harte feliciteren en bedanken natuurlijk ook alle andere deelnemers die helaas niet in de prijzen zijn gevallen.



Na de koffie nam Bernd Otter het woord en maakte de winnaars bekend.



Hier geeft de fotograaf Marcel Jurian de Jong uitleg over de winnende foto's.

Mede mogelijk gemaakt door FOTO BARON.
Onze dank hiervoor.